

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?



“Inclusief samenleven”

Gedichten van H.V.O. leerlingen van de Zonnewijzer
Vredesweek 2021

Voorwoord

In drie HVO (humanistisch vormings onderwijs) lessen in de groepen 7&8 op basisschool 'de Zonnewijzer', is het thema de inclusieve samenleving, onder de loep genomen.

1. Oriëntatie op het thema

Wat betekent een inclusieve samenleving voor jou persoonlijk? Die vraag gaf veel gespreksstof. Één zin van een leerling wil ik u niet onthouden; "Als je elkaar respecteert, dan is het makkelijker om elkaar te begrijpen en krijg je minder snel ruzie."

2. Gedicht schrijven

De leerlingen hadden veel steun aan de uitdagende vraag: 'Kun jij een groot dichter zijn zonder te rijmen?' Gemotiveerd en geconcentreerd gingen de leerlingen aan de slag. Soms kozen leerlingen er voor om in tweetallen aan een gedicht te werken. De interne rust was voelbaar. Heel bewust zijn er taalfoutjes in verwerkt waarvan de leerling vond dat er meer kracht vanuit ging in de inhoud van het gedicht.

3. Samen beslissen

Zonder de namen van de leerlingen te noemen, las ik de gedichten voor. Elke leerling koos er twee uit. De meeste stemmen gelden. Reacties uit de klas waren onbetaalbaar, om er een paar te noemen: "Ik kon het mij zo goed voorstellen", "Ik kreeg er kippenvet van" en "knap dat je jouw gedachten zo op papier krijgt." Ongeveer 6 gedichten per groep mochten door. O zo mooi, zijn ook al die andere gedichten. Super trots op alle 150 leerlingen! Fijn dat we mochten bijdragen aan de Vredesweek 2021.

Met vriendelijke groet,

Yvette Brand (HVO- docent)

Geniet van deze gedichten en besef hoe hoopvol het is dat de leerlingen samen bezig zijn met een inclusieve samenleving.

Uitgave van het Humanistisch Verbond Haarlemmermeer 2021

Eer

Rugbyers luisteren naar elkaar.
Je kan wel eens boos zijn op elkaar, maar schelden?
Daar doen we niet aan.

Iedereen mag zijn, wie je wilt zijn.
Dat maakt rugby zo fijn.

Was dat maar overal, dat maakt de wereld fijn.
Nu is de wereld veel pijniger dan **fijner**.

Colin
Groep 8A1

Mijn zus

Mijn lieve zus.

Rood haar, blauwe ogen, lief karakter.

Maar toch, maar toch, maar toch is het gebeurt...

Oudere jongens riepen het.

Het onvergefelijke woord, het woord om nooit te vergeven.

Jij lag in tranen, tranen van verdriet.

Om dat ene woord.

Wij gingen snel naar **huis**, naar huis daar gebeurt het niet.

Daar wordt het woord nooit geroepen.

Mijn lieve zus.

Roos

Groep 8A1

Het overlijdt

Wat is het nou?
Opeens ben je er niet meer.
Wie moet het vertellen?

Ik barst in tranen uit als ik het hoor, ik wil er naar toe,
maar dat is te laat.
In de avond ga ik naar buiten, ik lig op het natte gras en
kijk naar boven.
De sterren.
Zie je die ene ster? Die hele heldere...

Je denkt weer aan wat je allemaal **samen** hebt gedaan.

Puck
Groep 8A1

Hockey

Zonder team geen spel.
Zonder samenwerken geen winst.

Heb respect...
Zwart of wit
Man of vrouw
Het maakt niet uit!

Heb respect...
Topsporter, je denkt ze is perfect, maar ieder is **uniek**.

Ymke en Mare
Groep 8A2

Een pad

Is er ergens een pad,
dat als je die volgt, alles goed komt?
Een pad is iets letterlijks, iets figuurlijks.
Een pad is een weg die niet vaak gebruikt wordt...

Bestaat er een pad of een weg, die geen omwegen heeft?
En als je die volgt, iedereen **aardig** voor elkaar is?

Misschien niet nu, maar over honderd jaar?
Is er een pad of een weg waar alles goed komt?'

Rinus
Groep 8A2

Waarom

Wat een wereld.
Waar is de vrede?
Keer terug.

Wat een wereld
Wat gebeurt er nou?
Oorlog, oorlog, oorlog!

Wat een **wereld**.
Waar is de vrede?

Ezra
Groep 8A2

Natuur

Natuur is er nu nog.
Maar **wat** over 50 jaar?
Is het er dan nog wel?

Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.
Met alle mensen, moeten we de natuur redden.

Red de dieren.
Red jezelf.
Red de natuur.

Morten
Groep 8B1

Dansen

Je denkt misschien dansen is voor meisje, maar dat is niet zo.

Jongens kunnen ook dansen.

Iedereen is goed hoe ze zijn.

Jongens hoeven niet alleen van voetbal te houden.

Misschien vinden ze wel iets anders leuk... zoals dansen!

Je kan wel zeggen; 'Ik kan het niet'.

Maar dat willen we niet!

Geloof in jezelf.

Je kan alles, als je maar in jezelf gelooft.

Dat is heel belangrijk.

Zeg wat je wil zeggen.

Doe wat je wil.

Ga lekker dansen, want dansen is voor iedereen!

Sara

Groep 8B1

Natuur en de wereld

De zee... eigenlijk is het een plastic soep. Mensen gooien van alles op de grond. Ik liet soms ook iets per ongeluk vallen, maar ik ging zo hard en kon niet terug... oeps!

Even over dat voetbal... Ik vind voetbal best leuk, maar ik ben nog nooit naar een voetbalwedstrijd geweest. Dat vind ik wel jammer... Op de tribune worden mensen, vaak met een andere huidskleur, uitgescholden. Ik vind dat we daar iets tegen moeten doen!

Ik voel me soms een beetje naar, naar voor de wereld, dan denk ik dat Nederland gaat overstromen en dat de wereld vergaat... ofzo.

Samen staan we sterk... Bijvoorbeeld met het kinderrechten verdrag. Ik vind het goed dat dat bestaat, want kinderen hebben ook recht nodig. Ik vind ook dat we minder op onze telefoon moeten want we zitten heel veel op onze telefoons... dat moet ook niet.

Maar wij in Nederland, hebben het best goed. **Wij kunnen zelf** zorgen, dat het beter gaat met de wereld.

Linsy
Groep 8B1

Klimaat

Met het klimaat moet het beter gaan.
Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan!

Je kan er wel wat van zeggen.
Maar dan moet je ook je sigaretten weg leggen.

Je kunt ook elektrisch rijden
Als iedereen dat doet, hoeft de aarde niet meer te lijden.

Uiteindelijk lukt het dan.
Is het klimaat goed.
Maar dat duurt nog wat langer...

Dus **stap één**:
Koop een gerecyclede hoed ... of... ondergoed!

Tjeerd
Groep 8B2

Niet roken

Waarom roken, als je ook kan koken?

Roken doet de omgeving pijn, dat is ook niet fijn.

Gelukkig is roken bijna nergens toegestaan en wordt het niet meer overal verkocht.

Het is slecht voor je kind en jezelf.

Roken betekent vaak de dood.

Dus ga niet roken... maar koken!

Gooi die sigaret in de pan en maak er soep van!

Hugo

Groep 8B2

Laat ze niet smelten

Ver van hier, de Zuidpool en de Noordpool.
Zouden die er in het jaar 300 nog zijn?
Leven de IJsberen dan nog? En de Pinguïns?
Vast niet, want het ijs smelt te snel.

Laat de Noordpool en de Zuidpool niet smelten.
Wereld, **ondernem** snel actie!

Arne
Groep 8B2

De Paralympische Spelen

De Paralympische Spelen, sporten met een handicap.
Mijn zusje vindt ze leuker dan de spelen zonder handicap.

De sporters zijn **trots** op hun medaille, net als sporters
zonder handicap.

Ik vind deze medailles mooier, want...
Wat hebben zij allemaal meegemaakt?

Stein
Groep 8C1

Taliban

Een meisje van 11 jaar in de oorlog.
Doodsbang voor de Taliban.
Moet zich aan andere regels houden, wat ze eigenlijk niet wil.

Chaos en heel veel geluid.
Kan niet zichzelf zijn.

Moet haar vrienden missen en is nergens **welkom**.

Bang dat de Taliban aan de macht komt.
Hoopt dat alles is zoals het was...

Elissa
Groep 8C1

Overall racism

De spelers komen het veld op.
Hand in hand met kleine kinderen met een **beperving**.
Ze vinden het fantastisch!

Dan... de aftrap.
Één van de kinderen mag de bal als eerste raken.
Op de tribune heeft iedereen een eigen club.
Iedereen heeft het naar zijn zin.

Maar dan zijn er toch een paar mensen die
die ene donkere man uit moeten schelden.
Maar waarom? Hoezo?
Hij heeft toch niks fout gedaan?

Siebe
Groep 8C1

Sport

Sport is belangrijk.

Daardoor blijf je fit.

Het maakt niet uit op welke sport je zit voet-, hockey-, basketbal of zwemmen... sport is sport.

Bewegen blijft belangrijk voor alle mensen.

Niet iedereen doet aan sport... maar dat komt **omdat** het misschien niet mag of te duur is.

Daarom is het belangrijk, dat sport goedkoper wordt voor de kinderen met minder geld.

Ieder kind heeft het recht om een sport te beoefenen.

Ook als je een beperking hebt.

Jay en Ruben

Groep 8C2

Tata Steel

Tata Steel, een fabriek in Velsen-Noord.
Slecht voor het milieu, slecht voor kinderen.

Zwart stof **dwarrelt** uit de fabriek...

Tata Steel weg.
Mensen weg, geen geld meer.

Ze willen het verbeteren, maar hoe?

Eeuwit
Groep 8C2

Elektrische gitaar

Laatst lag ik te rusten met mijn telefoon. TikTok.
Er kwam een video voorbij kwam met een meisje die elektrische gitaar speelde.

In de reacties was er een jongen die zei;
'elektrische gitaar is niet voor meisjes'.

Ik dacht; 'Wauw, zei hij dat nou **echt?!?!'**
Ik vind dat zo belachelijk!
Ik speel ook elektrische gitaar.

Iedereen mag leuk vinden wat ze zelf leuk vinden.
Laat andere mensen nooit kiezen wat jij leuk moet vinden.
Leef je eigen leven.

Afeny
Groep 8C2

Hard

Iedereen heeft weleens iets waardoor je moet huilen.
Dat zijn er meer dan de meeste weten!

Als je iets tegenzit,
mág je huilen, mág je gevoelig zijn.
Dan ben je vrij.

Als er wat gebeurd, weet niet iedereen dat.
Dat is goed. Oké?
Dat is soms hard.
het leven is hard.

Denk niet dat ik dit schrijf om je hoop weg te nemen.
Ik schrijf dit, omdat als dit bij jou gebeurd,
je **weet** dat het ook bij anderen gebeurd en dat je bij
anderen steun kunt zoeken.

Emiel
Groep 7A1

Rust

Bonpa, ik mis je zo, je lach, je grappigheid, hoe je rook.
Ik mis hoe we naar de duinen gingen om te gaan
schreeuwen en lekker keihard te zingen.
Ik wil dat je terugkomt naar mijn **leven**.
Bonpa, Bonpa, rust nou zacht in deze mooie zwarte nacht.

Olivia
Groep 7A1

Aardige discriminatie

'Wat voor een kleur heb jij?', hoor ik van alle kanten.
'Dezelfde, maar dan donkerder.', roep ik terug.

'Aardig bedoeld.', hoor ik nog net,
voordat er een zoevende auto langs rijdt.

Elke dag weer.
Ik ben het zat.

Milou en Maila
Groep 7A1

Samen kunnen we het

We willen graag leven in vrede.
Niets vermoedend zonder reden.

De eerste stap, wat meer met elkaar delen.
Niet roepen: 'hé schele.'
Mij doet dat pijn.

Iedereen is hetzelfde.
Niet iedereen denkt daar **hetzelfde** over.

Iedereen verdient wel eens een geschenk,
dus niet alleen lelijke woorden naar je hoofd.

Hopelijk wordt dan het vuur tussen haat en liefde
gedoofd.

Jadey
Groep 7A1

Iedereen

Iedereen heeft een hart.

Een hart vol liefde.

Sommige mensen gebruiken hem niet. Waarom?

Je hoeft niet altijd **lief** te hebben, maar nooit?

Wees aardig en leef je leven.

Mees

Groep 7A1

Normaal

Lesbisch of homo, heel normaal toch?
Waarom zijn mensen daar tegen?
Dat is nergens voor nodig.

Je mag toch zijn op wie je wil zijn?
Daar zou geen discussie over moeten zijn!

Daar hoef je je niet voor te schamen.
Laat zien wat je denkt, wilt en voelt en luister naar wat
een ander bedoelt.

Willemijn en Senne
Groep 7A2

Vrijheid

Vrijheid is belangrijk.

Veel mensen leven in vrijheid.

Maar er zijn ook mensen die leven in armoede.

Die mensen kunnen niet altijd vrij zijn.

Anderen worden gepest, omdat ze zijn wie ze willen zijn.

Je mag heel erg blij zijn als je in vrijheid leeft.

En nog eventjes...

Wees vrij, ben wie je wil zijn.

Ga niemand pesten, want dat is niet leuk.

Fien en Liv

Groep 7A2

Verhaal

Het gemene onrecht

De koningin was zwanger van hun eerste kind. Het bleek een meisje te zijn...de kroonprinses. Een paar maanden later werd ze geboren. De koning en de koningin waren dolblij, maar toen ze hoorden dat hun kind blind was, gilden ze het uit.

4 jaar later kregen ze een zoontje, na de check was er niets voor verder onderzoek. Toen de prinses 10 jaar was en de prins 6, gingen de prins en zijn ouders op pad. Waar bleef de prinses? Thuis!

Toen ze terug kwamen vroeg de prinses: waarom mocht ik niet mee?’

De koning en koningin antwoorden; ‘Dat weet je zelf ‘misbaksel’. ‘Het bal was alleen voor toekomstige koningen en koninginnen’. ‘Maar ik ben toch de toekomstige koningin?’, zei de prinses. ‘Je ziet toch wel dat dat niet kan... oh, je kan niet zien.’, en haar ouders moesten heel erg om hun eigen grap lachen.

Waarom kan de prinses in de **toekomst** geen koningin worden?

Jiska
Groep 7B1

Sport

Sport is een soort **samenleving**.

Sport kan veel betekenen, ook voor bijvoorbeeld; blinde mensen en gehandicapten.

Of je nou aan het voetbal, basketbal of waterpolo doet?
Iedereen moet gelijkwaardig behandeld worden.

Waarom nou die ene middelvinger naar een ander?

Dat is niet leuk.

Je bent niet stoer voor je vrienden.

Behandel de anders zoals je zelf behandeld wil worden.

Ik ben voor de inclusieve samenleving.

Jordi

Groep 7B1

De vrijheidsradio

'Welkom bij de vrijheidsradio met Fred.'

'De eerste gast van vandaag is (tromgeroffel)
... mijn moeder!'

'Mama, waarom jij?'

'Omdat ik mensen ook iets wil mee geven', zei mama.

'Nou vooruit dan maar, maar maak het niet te lang!'

'Oké, mag ik dan nu eindelijk beginnen?' vroeg mama.

'Prima', zei Fred.

'Oké, er zijn wel duizenden mensen die discrimineren om wie je bent en ik vind dat jij en ik, wij allemaal dat moeten stoppen. Of je nou zwart of wit, gehandicapt of niet, je mag er **zijn** zoals je bent, want jij bent jij en ik ben ik!'

'Prachtig gezegd mam, RECHT! En dit was het weer voor vandaag'

Hannah

Groep 7B1

Geen oorlog

In Nederland is het veilig, hier geen oorlog ofzo.
In andere landen is er wel oorlog!
Gaat dat ooit nog stoppen?

We kijken in de toekomst... is er in het jaar 4000 ook oorlog?
Het wordt alleen maar erger!
Het zijn nu niet alleen landen, maar ook planeten!
Snel terug naar 2021, als we nu niks doen gaat het niet goed komen. We moeten actie ondernemen.

2041... het gaat al een stuk beter, er zijn nog maar 2 landen in oorlog.
Ik **hoop** dat er in het jaar 4000, geen oorlog meer is tussen planeten!

Charlie
Groep 7B1

Nieuwe school

Ik heb een broertje.
Hij zat in groep 1 en 2.
Hij was vaak boos.

We wilden er **achterkomen**
waarom hij zo vaak boos was.
We gingen naar iemand toe.
Hij zei dat mijn broertje autisme heeft.

Een nieuwe school, alleen voor autisten.

De eerste dag, papa liep mee naar zijn nieuwe school.
De eerste dag, was een hele grote stap.
De eerste dag, had mijn broertje het echt heel slecht.

Jimmy
Groep 7B2

Het milieu

Sport vind ik leuk, maar belangrijker is het milieu.
Er moet meer groen komen.
Er moeten veranderingen komen.
Help samen, plant verschillende soorten bomen!

Ik maak nu een gedicht... en zit...ik ga nu stoppen (anders duurt het te lang) en dan ga ik schoppen.

Oh wacht!
Ik wil nog wat zeggen...
Stop met lezen en ga naar **buiten**.
Goed voor de kuiten!

Mara
Groep 7B2