



Antonius Gemeenschap

Nieuwsbrief januari – maart 2021

Voorwoord

Net als voor iedereen zijn de afgelopen drie maanden een periode geweest van teleurstelling, beperking en afwachten totdat het virus ons eindelijk een keer niet meer in de greep houdt. We zijn blij dat we toch een aantal dingen hebben kunnen doen. Elke veertiendagen is er gekookt voor gasten die het konden afhalen, hebben we high teas thuis of in keuken van de parochie van de kerk gemaakt en bij de voordeur bij de verzorgingshuizen afgeleverd. Is de Jongerenraad op een goede wijze doorgegaan en krijgt de Alliantie tegen kinderarmoede meer vorm en inhoud. We hebben ook vooruitgekeken naar de toekomst. De Antonius Gemeenschap bestaat nu ruim 7 jaar: 7 jaar is een bijbels getal waarin je je weer aanpast aan de nieuwe tijdsgeest die er dan is. De samenwerking met het Stadklooster heeft een nieuwe impuls gekregen en zijn de eerste stappen gezet om weer tot een mooi programma te komen voor de jaarlijkse vredesweek.

Heeft u interesse om ons bij een van onze activiteiten te komen helpen, dan horen wij dit graag. We zullen met u in gesprek gaan waar de interesses liggen en welke mogelijkheden wij u kunnen bieden. Neem contact op met: wim@antonius-gemeenschap.nl of bel: 06 33788675.

Wim Blüm, voorzitter

Antonius kookt

We hebben de afgelopen maanden om de veertiendagen in het centrum kunnen koken voor verschillende van onze gasten en vrijwilligers. We kookten tussen de 22 en 30 take away maaltijden per keer. Het was fijn om enkele gasten op die manier weer te ontmoeten. Elke gast gaf elke keer weer aan graag met elkaar te willen eten. In Schalkwijk konden we helaas nog geen take away maaltijden koken wegens te weinig belangstelling.

High tea

De high teas zijn doorgegaan. De hapjes werden gemaakt bij vrijwilligers thuis en/of in de keuken van de Groenmarkt kerk en afgeleverd bij de ingang instellingen. De medewerkers aldaar verzorgden de high tea aan de bewoners. We krijgen berichten terug dat de bewoners elke keer weer genieten van de hapjes. Op dit moment maken we de high tea een maal per maand voor de Janskliniek en Nieuwe Delftweide en binnenkort mogelijk weer bij Schalkweide. Ook ligt er een vraag voor een ander verzorgingshuis. Helaas kunnen we daar op dit moment nog niet aan voldoen omdat we onvoldoende vrijwilligers hebben die een en ander willen verzorgen.

Bij deze de oproep: ken je iemand of vind je het zelf leuk om hier een steentje in bij te dragen, laat het ons weten.

Vredesweek

We zijn gestart om de vredesweek 2021 weer in te vullen met verschillende activiteiten. De diversiteitsviering zal weer plaats vinden; we zoeken opnieuw contact met verschillende scholen en willen graag mensen van verschillende leeftijden en vanuit verschillende culturen met elkaar in gesprek laten komen. Gewerkt wordt aan een voetbal evenement/toernooi waar ook vrouwen van verschillende afkomst w.o. islamitisch, aan mee kunnen doen. Als corona het toelaat zal er een stille concert komen in de vredesweek. We hopen weer een Walk of Peace te kunnen houden. Eén organisatie heeft inmiddels aangegeven om ook het vredesconvenant dit jaar willen ondertekenen. We hebben contact via de mail met een bekende Nederlander of hij wil gaan komen kunnen we nu nog niet zeggen. Of we meer activiteiten tijdens de vredes week kunnen doen hangt mede af van het aantal mensen dat wil komen helpen met de voorbereiding en of we financiën voor die week rond krijgen. De voorbereidingen in elk geval gestart ook al gaat dit vrijwel geheel via de mail of telefoon. We hebben goede hoop dat het een mooie week gaat worden.

De vredesweek loopt van 18 t/m 26 september 2021 met als thema Inclusief samenleven.

Het kader voor de activiteiten zijn de uitgangspunten zoals ze staan vermeld in onze Vredesverklaring die door 30 organisaties, kerken, moskeeën, politieke partijen is ondertekend:

- Vreedzaam en respectvol samenleven
- Open staan voor en nieuwsgierig zijn naar anderen
- Elkaar aanspreken op oordelen en onverdraagzaamheid
- Elkaar leren kennen
- Je laten verrassen door de verschillen en je verbazen over overeenkomsten.

Project De Haarlemse Jongeren Raad

Op 16 februari was er op Radio 105 een mooi interview over de Haarlemse Jongerenraad. Wessel Smit, de jonge man die zitting heeft in de raad, legt op een mooie wijze uit waar men mee bezig is en wat men wil bereiken. Men is als jongerenraad bezig na te denken en te onderzoeken op welke wijze de mentale gezondheid van jongeren verbeterd kan worden om dit voorstel later voor te leggen aan de Gemeente Raad met de bedoeling dat de Gemeente de voorstellen gaan overnemen en uitvoeren. Wij zijn heel trots dat we op deze manier meer en meer zichtbaar worden in de Stad. Op 13 april presenteren de jongeren hun eerste plannen aan de wethouder Jur Botter.

De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het projectplan voor de komende twee jaar en de daarbij horende financieringsaanvraag.

Het is voor het eerst dat de Antonius Gemeenschap samen met de partners in de werkgroep zich committeert aan een project dat ervoor moet zorgen dat de gevolgen van kinderarmoede in 2030 significant is teruggedrongen. Dit vraagt om een gefaseerde aanpak waarin we steeds weer concrete stappen maken richting dat prachtige vergezicht. Nog een hele kunst om zo met elkaar na te denken en het proces de juiste tijd te geven. Ook realiseren we ons ter degen dat we ook nu al met elkaar kunnen en moeten kijken wat we op dit moment al met elkaar kunnen doen om de gevolgen van kinderarmoede te verkleinen. Om dit goed te kunnen gaan doen hebben we in de werkgroep onderscheid gemaakt tussen wat we noemen projectbijeekkomsten die gericht zijn op het einddoel van 2030 en netwerkbijeekkomsten waarbij we samen met organisaties die actief zijn op het gebied van kind – gezin en armoede nu al kijken waar we elkaar kunnen helpen om kind en gezin te ondersteunen.



Antonius (s)preek

Onder deze titel hebben we vanaf Aswoensdag 17 februari tot 29 maart het begin van de Goede week. Elke maandag t/m zaterdag om 12.30 uur in de Groenmarktkerk een dienst gehouden.

De Antonius Gemeenschap is vernoemd naar de Heilige Antonius van Padua, een Franciscaanse broeder die bekend stond om zijn scherpe woorden en grote maatschappelijke betrokkenheid.

Een van de zaken waar hij veel bekendheid mee kreeg waren zijn preken tijdens de vastentijd in 1231 in het Italiaanse Padua. Alle 40 dagen preekte hij voor de bewoners in de stad waar hij de mensen opriep om beter voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te kijken.

Zijn preken waren zo vurig dat het ook daadwerkelijk voor

veranderingen zorgde. Zo werden er bijvoorbeeld schulden kwijtgescholden van arme mensen die echt niet in staat waren deze af te lossen en daarom gevangen werden gehouden. Deze werden vrijgelaten en konden met een schone lei het leven weer oppakken.

Geïnspireerd door dit indrukwekkende gegeven van alle dagen spreken over maatschappelijk relevante onderwerpen organiseerde de Antonius Gemeenschap in samenwerking met vele voorgangers van diverse achtergronden -voor de tweede keer- op alle 40 dagen van de vastentijd om 12.30 uur een eenvoudige dienst in de Groenmarktkerk. Op elke dag stonden we stil bij een ander relevant onderwerp. Onderwerpen zoals corruptie, racisme, ongelijkheid, vrede, onrecht, geaardheid, eenzaamheid en nog vele anderen komen aan bod.

Gemiddeld zijn er elke dag 10 tot 12 gasten geweest. Het was een feest om erbij aanwezig te mogen zijn. Mooi woorden, maar ook goede uitleg en voorstellen om zaken aan te pakken passeerde de revue. Dank aan alle voorgangers, koster, muzikanten en anderen door mee hebben geholpen dit te realiseren.

Informatief gesprek met De Ark

De Ark is een organisatie die samenwoont en werkt met mensen met een beperking. Het is een organisatie die wereldwijd bestaat. Zij bewonen het oude klooster van de zusters van De Goede Herder in Bloemendaal. Ze beheren een tuin, maken bv jam en hebben een werkplaats.

Het gesprek is gevoerd om te bezien of er manieren zijn waarop wij kunnen samenwerken en mogelijk zelf kunnen aanvullen op verschillende gebieden. De eerste indruk is dat we dat op verschillende gebieden zeker kunnen gaan doen. Een en ander moet verder worden uitgewerkt en besproken worden. U gaat er ongetwijfeld tzt meer over horen.

Doorlichten van onze activiteiten.

Het komende jaar willen we samen met vele kijken of we als stichting Antonius nog voldoende bij deze tijd betrokken zijn. Dat wil niet zeggen dat we nu geen goede dingen doen, maar de inhoud van de wereld is steeds aan verandering toe en ook in Nederland en in Haarlem veranderen de dagelijkse dingen, die gewoon zijn. Zijn ze zo gewoon? Kunnen wij ergens ondersteuning bieden? Kunnen we wat we doen nog beter doen enz. Heeft u een idee of wilt u ons wat laten weten. Laat het horen!!

Recept: Pizza Bianca zie volgende pagina....

Recept: Pizza Bianca 4 personen.

Een Pizza Bianca, staat voor een witte pizza, wat simpel weg betekent dat er op deze pizza geen tomatensaus zit in de basis.

Ingrediënten:

1 rol pizza deeg.
150 gram kruidenkaas (Garlan)
150 gram geraspte kaas.
1 grote ui gesnipperd
1 grote gele of oranje paprika in blokjes.
2 flinke tomaten in blokjes.
2-3 tenenknoflook gesnipperd.
Handje oregano
Olijfolie
Zwarte peper

Rol het pizzadeeg uit op een bakplaat. Meng de knoflook met de kruidenkaas en smeeruit over het deeg. Verdeel de geraspte kaas erover en verdeel ui, paprika en tomaten over de pizza. Bestrooi met oregano en flinke snuf zwarte peper. Tot slot een lekkere scheut olijfolie er over. Bak circa 15-20 minuten in oven op 200 graden Celsius. Lekker met wat verse salade erbij.

Bon appetito!