



Antonius Gemeenschap

Nieuwsbrief maart 2018

*“Een droom van een mens blijft een droom, een droom van vele mensen wordt werkelijkheid.”
Bisschop Helder Camara*

Het jaar schrijdt voort en het eerste kwartaal is al weer aan ons voorbij gegaan. Ook binnen de Antonius Gemeenschap gaan we voort en we hebben de afgelopen tijd gebruikt om aandacht te geven aan de toekomst. We willen onze aandacht niet alleen bij méér mensen terecht laten komen, maar ook kunnen waarborgen. De Antonius Gemeenschap onderneemt als regel niets zonder samenwerking te zoeken met partners in de stad. Het is onze overtuiging dat samenwerken duurzaam is en bijdraagt aan de saamhorigheid en eensgezindheid, in de stad en de wijk. Alles draait niet om geld, maar we hebben het wel nodig om dit alles te kunnen realiseren en daarvoor vragen wij uw hulp. Veel komt aan op goede wil. Een aantal mensen van u levert al een bijdrage aan onze groeiende en verbindende beweging. Wij hebben formulieren gemaakt waarop u een periodieke schenking kunt aangeven, bijvoorbeeld maandelijks, jaarlijks of voor vijf jaar. Ook hebben we een formulier waarop u eenmalig een schenking kunt doen. De formulieren liggen achterin de kerk van de Groenmarktkerk. Heeft u vragen? Dan horen we die graag van u.



Onze activiteiten bestaan nu o.a. uit:

- Antonius kookt Centrum (sinds 2013);
- Buurtkeuken Antonius kookt Schalkwijk (sinds 2016);
- Maandelijkse high tea in een tweetal verzorgingshuizen (binnenkort wellicht 3);
- Actief als ambassade voor Vrede van de landelijke organisatie Pax voor Vrede;
- Armoede bestrijding door bij te dragen aan het organiseren van Buurt Budget Kookworkshops;
- Inzamelen van voedsel voor mensen die geen voedselpakket (meer) kunnen krijgen;
- Aandacht voor thema Kerk en Samenleving door culturele evenementen en initiatieven te organiseren en te ondersteunen, zoals 'Take me to Church';
- Ontwikkelen van een Stadsklooster in samenwerking met andere geloofsrichtingen (21 september lancering website)
- Op creatieve wijze proberen verbinding te maken met de stad en alle mensen van goede wil.

Met onze activiteiten willen we ervoor zorg dragen dat de kwetsbare mens van deze tijd aandacht krijgt.



Antonius Gemeenschap

Antonius kookt

Het aantal gasten blijft redelijk gelijkmatig, tussen de 50 en 60 mensen in het centrum en in Schalkwijk tussen de 25 en 35. Kortgeleden is een witlofschotel gemaakt die als culinair werd bestempeld door onze gasten. Ook hier zoeken we naar wegen die de maaltijden ten goede komen. We hebben contact gehad met restaurant De Molenplas in Schalkwijk. Zij willen binnen afzienbare tijd eenmalig een kok beschikbaar stellen die het menu van die dag gaat koken, uiteraard in samenwerking met onze kok en vrijwilligers. Daarnaast zijn contacten gelegd met de Turkse gemeenschap en gevraagd is of ook zij eenmalig willen komen koken. Een Turkse maaltijd Heerlijk!

High tea

Op 29 februari jl. ontvingen we van een van onze vrijwilligers die in de Janskliniek de high tea verzorgt, de volgende mail: "De high tea was weer gezellig! En het viel ons op dat er veel positieve actie en hulp van vrijwilligers op de afdeling was, waardoor de sfeer echt vrolijk was.

We begonnen met een spinaziesoepje met crème fraîche en gerookte makreel. Warme poffertjes met ananas aan een cocktailprikket. De héérlijke zalmoussehapjes waren zó op!! Sandwiches met zalm en toastje met tonijnsalade en geitenkaas. Er waren ovensnacks: zoals bitterballen, kaas en gehakt hapjes. Fruitsalade met vanille-ijs en slagroom en bonbons toe.

Al met al hebben we het weer heel erg TOP gehad!

Maria".

Dit verhaal behoeft geen enkele aanvulling!

Ambassade van Vrede

Het thema van de vredesweek dit jaar is : 'Generaties voor Vrede'. Er is een eerste bijeenkomst geweest om de vredesweek 2018 tot een succes te maken. Dit jaar werken we samen met de andere Ambassadeur van Vrede in Haarlem: het Apostolisch genootschap Haarlem en in samenwerking met de Turkse gemeenschap. Een van onze vrijwilligers zet zich volledig in om er weer een mooie week van te maken. De precieze invulling zal later bekend worden.



Stadsklooster Haarlem

We hopen op 21 september a.s. naar buiten te treden met de plannen rondom het Stadsklooster. Er is samenwerking met mensen van de Bavo aan de Grote Markt, de dominee van Kerk zonder Grenzen, een diaken, kerkelijk werkers en kortgeleden heeft de Doopsgezinde gemeente zich aangesloten. Op 21 september komt benedictijn Thomas Quartier uit het klooster in Nijmegen en Het Gilde zal die dag een korte rondleiding geven langs de oude plaatsen in Haarlem waar vroeger een klooster heeft gestaan.



Antonius Gemeenschap

Het Stads klooster wil de volgende doelstellingen realiseren:

- *Stads klooster Haarlem biedt bestaande en nieuwe activiteiten en gelegenheden in Haarlem-centrum, waar stilte, aandacht en schoonheid ervaren kunnen worden.*
- *Stads klooster wil het gesprek/ dialoog stimuleren over maatschappelijke en religieuze thema's.*
- *Op deze manier geeft Stads klooster Haarlem een nieuwe, moderne vorm aan de christelijke kloostertraditie in de stad.*
- *Het bestuur werkt hierbij samen met kerkelijke, maatschappelijke en culturele organisaties in het centrum van de stad.*
- *Het aanbod zal bestaan uit de activiteiten van kerken en organisaties, aangevuld met activiteiten die rechtstreeks door het team van Stads klooster Haarlem worden georganiseerd.*
- *De doelgroep is mensen die in Haarlem wonen, werken of een of meer dagen te gast zijn.*
- Het Stads klooster is een netwerkorganisatie, die om haar doelstellingen te realiseren lang en kortdurende samenwerkingsverbanden aangaat met religieuze en maatschappelijke partners in de regio Haarlem.

Veiling

De Antonius Gemeenschap gaat medio september 2018 een rommelmarkt – annex veiling houden om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van de stichting. Heeft u mooie spullen die u kwijt wilt omdat u ze niet meer gebruikt, of nodig heeft, wij ontvangen ze graag en opruimen geeft ruimte in uw woning. De spullen die van meer waarde zijn willen we gaan veilen. Heeft u bijvoorbeeld oude munten, guldens of papiergeld waar u niets meer in ziet? Wij kennen mensen die het voor ons nog willen omzetten in euro's. U mag de spullen naar de Groenmarkt kerk brengen en wij zullen deze daar opslaan. Datum en plaats van de veiling zult u later van ons vernemen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten laat uw mailadres achter bij het secretariaat van de Groenmarkt kerk en we houden u op de hoogte.

Donateur kunt u worden door het ons te melden of door een formulier in te vullen zoals boven in deze nieuwsbrief is vermeld. Voor alle duidelijkheid we hebben een ANBI status dus u kunt een en ander aftrekken van de belasting.

Wilt u zomaar wat storten dat kan op IBAN nummer NL27INGB0007784075 tnv. De Antonius Gemeenschap. Verdere informatie kunt u vinden op www.antonius-gemeenschap.nl of mailen naar info@antoniusgemeenschap.nl

Vrede en alle goeds



Antonius Gemeenschap

Ter inspiratie: Voor lijf en ziel.

Ik zal van je blijven houden,

Ik ben zo overspoeld door haat, dat ik zelf niet meer wil haten.

En telkens als ik het tegenkom zeg ik tegen mijzelf:

“Haat is een te grote last om te dragen”.

We zullen moeten leren op te staan tegenover onze meest bittere vijanden en zeggen...

“Wij zullen jouw vermogen om lijden te veroorzaken evenaren met ons vermogen lijden te ondergaan.

Wij zullen jouw fysieke kracht te lijf gaan met geesteskracht.

Doe met ons wat je wilt, en we blijven van je houden.

Verbrand onze huizen, en we blijven van je houden.

Stuur je knokploegen op ons af, en we blijven van je houden.

Bespot ons, en we blijven van je houden.

Maar wees ervan doordrongen dat wij de langste adem hebben.

Door ons vermogen lijden te incasseren en door ons constante appèl op jullie hart en geweten

zullen we jullie mee nemen in ons proces

en dan zal onze overwinning een gezamenlijke overwinning zijn.”

Martin Luther King

Vanuit de keuken

Super simpele pasta met champignons voor 4 personen.



Deze pasta is eenvoudig te maken, een beetje machtig door de kaas maar wel super lekker.

Een dag van te voren maken kan ook en dan met nog wat extra kaas erover heen gestrooid heerlijk op te bakken in de oven voor ongeveer 20 minuten op 180 graden...

Ingrediënten:

- 400 gram pasta, zoals penne, fusilli of macaroni past het beste bij dit recept.
- 500 gram champignons
- 6 flinke tenen knoflook
- 1 grote prei
- 250-300 ml volle melk
- 175 gram oude geraspte kaas (zak)
- 80-100 gram Parmezaanse kaas fijn geraspt
- Oregano , peper , zout
- Olijfolie



Antonius Gemeenschap

Bereiding:

Zet een pan met ruim water op en een flinke scheut zout en kook de pasta zoals aangegeven op de verpakking gaar en giet goed af..

Zet tegelijkertijd met het water een steelpannetje met 250 ml melk op een laag vuur en voeg wanneer redelijk warm de oude kaas toe. Blijf geregeld roeren tot het een mooie gladde saus wordt. Voeg indien nodig nog wat extra melk toe wanneer het te dik wordt. Geef de kaas de tijd om goed op te lossen in de melk.

Snijd ondertussen de champignons fijn en bak in een ruime bakpan met een flinke scheut olie, snijd de prei in dunne ringen en hak de tenen knoflook in kleine stukjes. Voeg de prei en knoflook toe wanneer de champignons net beginnen te slinken.

Zodra de prei ook mooi geslonken is schenk dan de kaassaus erover heen.
Breng de saus op smaak met zwarte peper en oregano en schep de uitgelekte pasta er door heen.

Serveer direct en laat een ieder naar smaak wat Parmezaanse kaas er over heen strooien.
Lekker met een frisse salade ernaast.

Tip:

Beetje pittiger? Voeg 3 theelepels sambal toe aan de champignons gelijk met de knoflook...

Agenda komende periode

Aperitief voor de Ziel: elke derde zaterdag van de maand
eerst volgende keer 28 april (**let op in april is dit is de vierde zaterdag**), 18 mei, 16 juni

Antoniusviering: elke 5^e zondag van de maand
eerst volgende keer 29 april, 29 augustus, 30 september

Antonius kookt:
dinsdag in de even week Centrum bij Stem in de stad.
dinsdag in de oneven week Schalkwijk bij het Open Huis.

Stilte meditatie:
elke maandag 9.30 uur in de Grote of St. Bavo kerk (ingang Oude Groenmarkt)
elke vrijdag 9.30 uur in de Oosterkerk

Vredesgebed voor Stad & Wereld:
iedere 1^e maandag vd maand om 12.30 uur in de Groenmarktkerk