



INCLUSIEF SAMENLEVEN

18 T/M 26
SEPTEMBER
2021

Vredes Week



www.antonius-gemeenschap.nl



Vrede
Wie
durft?



Wat doe
jij in
Vredesnaam?

Samen met jou wil PAX en de Antonius Gemeenschap zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. De vraag is niet meer óf er exclusie in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder 'wij' ontstaat er een 'zij.' Velen voelen zich buitengesloten. PAX' overtuiging van de verbondenheid met elkaar en deze aarde, zoals Paus Franciscus krachtig beschrijft in zijn meeste recente rondschrijven (Fratelli tutti), staat hiermee op gespannen voet. Onze uitdaging is om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. Als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, uitbuiting en uitsluiting, staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht.



APERITIEF VOOR DE ZIEL

zaterdag
18/9

Een korte dienst in het teken van de werken van Franciscus en Antonius van Padua. Na afloop is er mogelijkheid elkaar te ontmoeten met een aperitief in de hand.

- Groenmarkt kerk Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem; aanvang 16 uur; voorganger Wim Blüm; muziek van het Hofkoor met Jaap Binnema op piano



DIVERSITEITS- VIERING

zondag
19/9

De aftrap van de Vredesweek vindt traditioneel plaats in de Grote of Sint Bavo kerk. Een gezamenlijke viering voor iedereen in samenwerking met de Regenboogcoalitie, waarbij de veelkleurigheid en de seksuele diversiteit van Haarlem Regenboogstad centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn. Met vele sprekers en muziek. Religieus of niet religieus, iedereen is welkom. De Regenboogviering heeft als thema: de liefde wint?

- Grote of St. Bavo kerk Grote Markt Haarlem aanvang 14.30 uur; inloop vanaf 14 uur; sprekers zijn Isjed Hussain en Nouria Nadal, Frans Bossink en Mara van Limbeek; muziek van de Twentse band Enorm en het multi-culturele gospelkoor Pata Pata; reserveren via www.bavo.nl (tot 12 september)



VREDES GEBED VOOR STAD EN WERELD

maandag
20/9

Gebruikelijk is het vredesgebed/
vredesgedachten op de eerste maan-
dag van de maand, na het horen van
de sirenes. Nu een extra keer ivm
de vredesweek en een verhaal over
ruimte geven aan mensen met een
beperking. Kunnen zij overal komen
zonder hulp? Wat betekent het vele
malen geholpen te moeten worden?
Is in vrede leven dan mogelijk?

- Groenmarkt kerk Nieuwe Groenmarkt 14
Haarlem; aanvang 12.30 uur; voorgangers
zijn Femke Schukking (De Toegankelijke stad)
en Joris Obdam (Antonius Gemeenschap/
Ambassadeur van vrede Haarlem); na de dienst
mogelijkheid elkaar te ontmoeten met koffie
en thee



WOORD EN GEBEDSDIENST

dinsdag
21/9

De woord- en gebedsdienst staat in
het teken van het thema van de
vredesweek: inclusief samenleven.

- Groenmarkt kerk Nieuwe Groenmarkt 14
Haarlem; aanvang 12.30 uur; voorganger
broeder Savio Ebben



DE TOEGANKELIJKE STAD

woensdag
22/9

Op de Grote Markt kunt u in gesprek
gaan en zijn met mensen die moeten
leven met een beperking. Zitten in
een rolstoel of scootmobiel, zijn blind
of slechtziende zijn of...? U mag het
ook proberen om even blind te zijn
of beperkt in uw bewegingen, doe
uw trots opzij en laat zien wat mo-
gelijk is of misschien wel onmogelijk?
We willen een opening bieden om te
komen tot een stad die voor iedereen
toegankelijk is. Zonder extra drempels
en andere opstakels tegen te komen.
Dus een vredelievende stad Haarlem

- Grote Markt Haarlem; 14 tot 16 uur; bij regen
wordt de bijeenkomst afgelast omdat we niet
binnen kunnen zitten

Wereldkeuken

VROUWEN VOETBAL

donderdag
23/9

Voetbal- training, spel, doelschieten
van dames die gebruikelijk niet gaan
voetballen. Tegen een team van
dames die wel af en toe voetbalt. Het
wordt geen echte voetbalwedstrijd,
meer een speelse wedstrijd, penalty's
schieten en oefeningen waar je punten
voor kan halen. Het gaat om het
plezier. Wie gaat de uitdaging aan? In
samenwerking met Wereldkeuken.

- Verzamelpunt op parkeerplaats Olympia-
SportSupport H. van Turnhoutpad 1 Haarlem;
aanvang 9.30 uur; aanmelden vóór 22 septem-
ber via wim@antonius-gemeenschap.nl



WOORD- EN GEBEDSDIENST

vrijdag
24/9

De woord- en gebedsdienst staat in
het teken van het thema van de
vredesweek: inclusief samenleven.

- Groenmarkt kerk Nieuwe Groenmarkt 14
Haarlem; aanvang 12.30 uur; voorganger is
broeder Savio Ebben





CONCERT GOSPELKOOR PATA PATA

zaterdag
25/9

BURENDAG BRUNCH- BORREL

zaterdag
25/9

Gospelkoor Pata Pata is het enige kleurrijke Gospelkoor uit Haarlem. Het koor zingt muziekstukken uit verschillende landen in verschillende talen. De insteek is multicultureel. Het koor start met 'Go tell it on the mountain' en 'Siyahamba'. Het zingt een mix van Amerikaanse gospels en traditionele nummers uit o.a. Ruanda, Congo en Zuid-Afrika, in overleg met onze dirigent Lionel Ndamba. Het optreden is een initiatief van stichting Palanka Negra.

Op zaterdag 25 september organiseert Stem in de Stad een Burendag Brunch-Borrel. Alle bewoners van de Nieuwe Groenmarkt, de Krocht, de Kromme Elleboogsteeg en de Zoetestraat zijn van harte uitgenodigd om te genieten van een lekkere brunch. We regelen mooie muziek en we hopen vooral om elkaar als burens te ontmoeten.

- Stem in de Stad Nieuwe Groenmarkt 22 Haarlem; 11 tot 12.30 uur



- IBKC WIJZER Vilniusstraat 2 Haarlem; aanvang 14 uur; toegang € 10; reserveren tot 30 augustus via info@palankanegra.com; betalen via IBAN NL78 INGB 0008 451390 o.v.v. concert Vredesweek, naam & aantal personen; kaarten aan kassa: € 12,50; www.palankanegra.com



MULTI- CULTURELE MIDDAG

zaterdag
25/9

Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. Kom je ook je verhaal vertellen en naar anderen luisteren? Iedereen is welkom! Met hapjes, drankjes en muziek uit Brazilië, Marokko, Frankrijk, Somalië, Duitsland, Syrië en nog veel meer.

- Gebouw van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Frieslandlaan 15 Haarlem (Schalkwijk); 17 tot 19 uur



KERK- DIENSTEN

zondag
26/9

Een aantal kerken in Haarlem houden in de Vredesweek een dienst over het thema van de vredesweek: 'Wat doe jij in vredesnaam om een inclusieve samenleving te bereiken?' De kerken die meedoen zijn: De Bavokathedraal, de Ontmoetingskerk, De Oosterkerk, de Groenmarktkerk. De Remonstranten en de Doopsgezinden houden een gezamenlijke Vredesdienst in de Doopsgezinde Kerk.

- De Bavokathedraal Grote Markt 22; 10 uur
- De Ontmoetingskerk Frankrijklaan 4; 10 uur
- De Oosterkerk Zomerkade 165; 10 uur
- Doopsgezinde kerk Frankestraat 24; 10.30 uur
- Groenmarktkerk Nieuwe Groenmarkt 14; 10.30 uur





STILTE CONCERT

zondag
26/9

Stilte en muziek komen samen: in samenwerking met het Stads klooster wordt een stilteconcert gehouden. Daarna treedt het ensemble Cinema Paradiso op met Andre Heuvelman (trompet), Henry Kelder (piano) en Wilmar de Visser (Contrabas). Redacteur, filmmaker, schrijver en verteller Cherry Duyns zal uit zijn verhalenbundel toepasselijke korte stukjes lezen met als thema 'Herinneringen aan Haarlem'.

- Groenmarkt kerk Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem; aanvang 16 uur



Gedichten

Het Humanistisch Vormingsonderwijs heeft een aantal kinderen gedichtjes laten maken rond het thema van de vredesweek.

Ze zijn te lezen op: antonius-gemeenschap.nl en op humanistischverbond.nl

Deelnemers

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
De Bavo aan de Grote Markt
Stichting Palanka Negra
De Groenmarkt kerk
De Wereldkeuken
Stem in de Stad
Wijkcentrum Effect
De Ontmoetingskerk
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der laatste dagen
Stichting de Toegankelijke stad
Humanistisch verbond
Stadsklooster

Sponsors

Humanistisch verbond
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Haarlems Platform voor religie en levensbeschouwing
Antonius gemeenschap
Usje Koude Oorlog van IJssalon Garrone

Colofon

tekst: Wim Blüm
omslag: Len Munnik
vormgeving: MP
druk: slimdruk



GROENMARKTKERK



www.antonius-gemeenschap.nl
www.ambassadeurstoegankelijkestad.nl



Vrede
Wie
durft?